

Ter afsluiting van een vijftal jaren voorzitterschap van het district Noord West Nederland nog even een nawoord.

Als opvolger van Leo Onnekink heb ik mij het voorzitterschap eigen gemaakt. De kennis van de biljartsport was minimaal toen ik aantrad. Dit had ik in den beginne al aangegeven maar moest geen probleem zijn. Het doel was het bestuur voor te zitten en te begeleiden naar afgesproken doelstellingen. Als bestuur hebben wij goed samengewerkt, ieder pakt zijn rol met volle overtuiging en zorgt dat zijn onderdeel voldoet aan de afspraken. Ons 6 tot 8 wekelijks overleg verliep altijd gezellig met een kop koffie en aan het eind van de vergadering een frisje of een biertje. Het is een zeer gemoedelijk team bestuursleden. Met de geïntroduceerde APP houden wij als bestuur de contacten goed en snel. Zo zijn we in staat, als het moet, even snel te schakelen.

Met de komst van de recreanten is het bestuur aangevuld met Dick Dam als bestuurslid. Dit geldt ook voor Cor de Graaf als wedstrijdleader PK's, die samen met Gerard Lenting de PK's organiseren. Tenslotte hebben we de banden weer wat aangetrokken met Ruud Kaag die als website specialist de kopij op de website plaatst en aanpassingen weet te maken in de structuur van de website. Hier zijn we zeer content over. Met Ruud en Hans en mijzelf, zullen we (ook na de afsluiting van mijn rol als voorzitter) nog gaan kijken of er een wat gebruiksvriendelijker website is op te zetten. Wij merken dat de toegankelijkheid van de website wel beter kan. Ondanks dat alles is te vinden is het vaak wel een zoektocht. Dit willen wij proberen de komende maanden te verbeteren.

Tenslotte was mijn rol vooral het openen en/of sluiten van belangrijke wedstrijden. Deze waren dan meestal op districtsniveau of op nationaal niveau. Dat ging mij redelijk af. Ik merkte dat mijn aanwezigheid wel gewaardeerd werd. Het zien, het voelen en het waarnemen van wedstrijden op dit niveau is altijd interessant. Verder werd ik verwacht bij de KNBB overleggen. Deze waren altijd in Nieuwegein, Wijchen of ergens in Zuidholland. Dus altijd vanuit Tuitjenhorn een stukje rijden. De aanwezigheid van het bestuur op deze overleggen is van groot belang. Zo kun je de wensen vanuit het district kenbaar maken en een ingeslagen weg (die wellicht minder wenselijk is) bijsturen. Al met al een dankbare rol voor de voorzitter die veelal samen met Dick Nannes (secretaris) deze reizen op zich nam. Dick als secretaris is altijd een goede steun voor mij geweest. Hij hield de agenda scherp en wist mij te wijzen op stukken die door de KNBB waren opgestuurd. Vaak werd hier nog wel een actie uit verwacht, die moest dan even worden opgezet. Al met al een aantal leuke jaren waar ik met plezier op terug kijk. Echter in het leven moet je keuzes maken, zo ook de keus voor mij om te stoppen met deze rol en weer ruimte te geven voor fris bloed om samen met dit team bestuursleden de koers voort te zetten.

Ik wil iedereen bedanken voor de hulp die zij mij hebben gegeven om deze rol te vervullen. Verder, tenslotte, wil ik iedereen een heel goede, sportieve en gezonde toekomst toewensen.

Ron Schellingerhout